

# Liefde

*„Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?" (Handelingen 8 vers 35)*

Welk een blijdschap deel te hebben aan de liefde van Christus! Hebt gij deel aan die verbazende liefde? Heeft Hij uw leven opgevoerd uit het verderf? Dan zal Hij u wassen en u Gode maken tot een koning en priester.

Met Zijn eigen bloed zal Hij u witter wassen dan sneeuw, Hij zal u reinigen van al uw bederf en van al uw afgoden. Hij zal u een nieuw hart geven. Hij zal uw consciëntie zuiver houden en uw hart recht doen zijn met God.

Hij zal Zijn Heilige Geest in u geven en u bidden leren met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij zal u rechtvaardigen. Hij zal voor u bidden, Hij zal u verheerlijken. De gehele wereld moge tegen u gekant zijn, dierbare vrienden mogen sterven of u ontrouw worden, gij moogt alleen gelaten worden in de woestijn; nochtans zult gij niet alleen zijn, Christus zal u nochtans liefhebben. Welk een ellende geen deel te hebben aan de liefde van Christus! Indien gij de liefde van Christus mist, hoe ijdel is dan alle liefde! Uw vrienden mogent u liefhebben, uw burens mogen vriendelijk jegens u zijn, de wereld moge u prijzen, leraars mogen uw ziel liefhebben; maar indien Christus u niet liefheeft zal de liefde van alle schepselen u niet baten.

R. M. MacCheyne (Uit: De bron van zaligheid)