

In bedwang

meditatie

„En een vreeze kwam over alle ziel“.

Handelingen 2:43:

Hij (Lukas) wijst er op dat de aanblik der kerk zodanig was, dat zij anderen, die niet in de leer met hen overeenstemden, verschrikt maakte.

Dit is geschied om de kerk te bewaren en in bloei te doen toenemen. Indien er een sekte opstaat, stellen allen zich scherp tegen haar op; en ook de joden zou den nooit geduld hebben dat de kerk van Christus, als een gehate nieuwigheid, ook maar één ogen blik had blijven bestaan, indien God hen niet door de vrees, afs door een teugel, in bedwang gehouden had.

Doch Lukas spreekt hier niet van zulk een vreeze door welke di mensen tot de gehoorzaamheid aan Christus gebracht worden, doch door welke zij verbaasd blijven staan, niet wetende wat zij er van denken moeten; zodat zij op deze wijze verhinderd worden om het werk des Heeren tegen te durven staan. Gelijk er ook heel den ten dage velen zijn die, eigener beweging, onwetend willen zijn wat het Evangelie is; of wel zozeer in de zorgen der wereld verwickeld gehouden worden, dat zij zich niet bij Christus voegen, en toch niet zo verhard zijn, dat zij durven ontkennen dat wij de waarheid Gods bezitten; ze lieven dus als het ware in het midden, en hebben geen sympathie voor de woestheid der goddelozen, daar zij bang zijn tegen God in te gaan.

Joh. Calvijn