

Hoe weinig

„Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden“.

Galaten 5:24

Zo een dag van smart of krankheid u bezwaart, denk hoe weinig dit is bij de doornenkroon en de nagelen van Christus.

Zo gij moet doen of laten wat u tegen de zin is, denk hoe Christus gevangen en gebonden herwaarts en derwaarts gevoerd werd.

Vecht de hoogmoed aan, zie hoe uw Heere bespot en met de misdadigers veracht werd.

Vallen de onkuisheid en wellust u aan, denk hoe bitter het teder vlees van Christus gegeseld, doorstoken en geslagen werd.

Vechten, haat en nijd of wraakzucht u aan, gedenkt hoe Christus met vele tranen en roepingen voor u en al Zijn vijanden gebeden heeft, ofschoon Hij Zich wel billijker had mogen wreken.

Zo u rampspoed of menigerlei wederwaardigheid, lichamelijk of geestelijk, bekommert, sterkt uw hart en zeg: O! waarom zou ik dan niet ook een kleine droefenis lijden, daar mijn Heere in de hof van angst en droefenis bloed zweette.

Een luie en schandelijke knecht zou het zijn, die op het bed wilde gaan liggen wanneer zijn Heere in doodsnoden moet strijden.

Ziet, zo kan men tegen alle kwaad en ondeugd in Christus sterkte en verkwikking vinden.

Dr. Maarten Luther