

HET WELBEHAGEN DES HEEREN

...en het welbehagen des Heeren zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Jesaja 53:10b.

De onbedrieglijke grondslag der Kerke Gods is het welbehagen des Heeren. De Heere doet wat Hem behaagt en Hij handelt daarin soeverein en vrijmachtig. Naar Zijn welbehagen wil Hij Zichzelf verheerlijken in het volk Zijner eeuwige verkiezing. Naar Zijn welbehagen verheerlijkt Hij Zich in Zijn onbegrepen barmhartigheid. Er is een Kerk omdat God het wil. Aangekomen op de eeuwige stranden van Immanuel's land zal de Kerk gaan zingen: Door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen. In beginsel zal dat lied op aarde al worden aangeheven. Alles van de mens valt hier totaal buiten.

Ge weet, hoe de Heere tot de Emmaüsgangers sprak: Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan? We lezen deze weg prachtig beschreven in Jesaja 53. In dit tiende vers lezen we dat de Knecht des Heeren krank gemaakt en verbrijzeld is. In deze enkele woorden ligt opgesloten heel Zijn borgtochtelijk lijden van de kribbe tot het kruis. Als het lam Gods beladen met de zonde, schuld en vloek van Zijn kerk is Hij als een kranke verbrijzeld, zoals tarwe tussen twee molenstenen verpulverd wordt. Om aldus aan het recht Gods volkomen te voldoen.

Hiertoe heeft Christus zichzelf gegeven, Hij heeft Zijn ziel tot eenschuldoffer gesteld. Het is het welbehagen des Heeren Hem te verbrijzelen. Hij heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar heeft Hem voor ons, allen overgegeven. Het heeft de Heere behaagd een verloren volk, een gans doemwaardig en vijandig volk uit de zelf gekozen duisternis op té rapen en te brengen in het licht der eeuwige heerlijkheid. En dat is een volk dat vanwege zijn krankheid waard is eeuwig ter helle verwezen te worden. Het heeft de Heere behaagd de Borg en Middelaar te verbrijzelen en over te geven. Wie zal deze liefde ooit kunnen verstaan? Hier ligt stof voor eeuwige verwondering.

Naar Gods eeuwige Raad is de weg der Borg door lijden tot heerlijkheid. Als vrucht op Zijn borgwerk zal Hij zaad zien en zal Hij de dagen verlengen. Deze twee zegeningen worden dikwijls in het Oude Testament genoemd.

Hier zien we ze in de vervullende zin. Het graf kon Christus niet houden. Hij is opgestaan en Hij is opgewekt door de Vader. De dood voorgoed overwonnen. De steen is van het graf gewenteld en de grafdoeken zijn achtergebleven. Hij is het leven en de opstanding. Zo leeft de Vorst altoos, zo leeft Hij eindeloos.

Hij is het leven voor de Kerk en in en door Hem ontvangt de Kerk het leven. Als Borg is Hij met al de gevegenen des Vaders, met de ganse Kerk de dood Ingegaan, is Hij uit de dood opgestaan. Zo zal er in het "eeuwige onvergankelijke leven een schare zijn die niemand tellen kan, staande rondom het Lam. Ziedaar, Ik en de kinderen, die Mij God gegeven heeft.

Behoren we bij dat zaad, bij het ware Israël? Hoe noodzakelijk om door het geloof met die Borg verenigd te worden. En van dat zaad, het geestelijk zaad Abrahams, de bruid des Lams, zal geen klauw achter" blijven. Welk een wonder van het welbehagen des Heeren dat er een Kerk is.

Niemand zegt: Waar is God mijn Maker, die de psalmen geeft in de nacht. Dat is de dwaasheid van de mens. Hij zoekt God niet en hij begeert God niet. Het heeft de Heere behaagd Zijn Zoon over te geven en door die Borg in Zijn opzoekende liefde een volk, dat nooit naar Hem vraagt, zalig te maken. Dat welbehagen gaat gelukkiglijk voort. Wat er ook tegenop komt.

De vijandschap is groot. Al de machinaties der hel en van de vorst der duisternis zijn gericht tegen God en Zijn Kerk. De steen voor het graf was verzegeld. Maar het welbehagen des Heeren zal voortgaan. De vijandschap tegen het werk Gods is groot. De toestand in de wereld is zeer somber. We horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Het beeld van Nederland laat ons zien de openbaring van de mens der zonde en de zoon des verderfs. Het kerkelijk leven is niet bepaald rooskleurig. Toch gaat het welbehagen des Heeren voort. De Kerk zal er komen. Elke steen zal worden ingemetseld. Nog steeds worden er toegebracht. En als het getal vol is, zal Christus wederkomen.

Het welbehagen des Heeren gaat voort door Zijn Hand. Christus verricht het Kerkvergaderend werk door Woord en Geest. Hij is Profeet, Priester en Koning. Hoe gaat dat irr zijn werk? Het Woord Gods is het zwaard des Geestes. Als dat op het hart gezet wordt, verwondt het. Dat zwaard legt de zonde open, legt mijn bestaan open, brengt terug bij de oorsprong. Dat zwaard ontdekt, ontbloot en snijdt af uit het land der levenden. Maar ook, dat zwaard ontdekt Hem, Die is de weg de waarheid en het leven.

Dat zwaard snijdt alle ijdele hoop af en brengt van alle valse gronden af, om te ontdekken de Rotssteen Wiens werk volkomen is. Het welbehagen des Heeren zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan. De bezoldiging der zonde is de dood. Dat wordt geleerd. Zo verliest ge alle rechten. De genadegifte Gods is het eeuwige leven. O, als dan die Borg wordt weggeschonken vanuit Zijn welbehagen. In Hem ligt de gerechtigheid, de heiligheid en het eeuwige leven. Door dat welbehagen worden vijanden gemaakt tot vrienden Gods. Zijn hand vergadert, bewaart en beschermt de Kerk om ze straks In te brengen in het hemelse Jeruzalem.

*O Heer", laat mij, naar "t welbehagen.
Dat G" in Uw volk steeds hebt getoond.
Ook roem op Uw bescherming dragen,
En met Uw zegen zijn bekroond.*

DS. M. PRONK