

Het kruis

„Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus; door Welke de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld". Galaten 6:14

Geliefde vrienden, zijt gij er reeds toe gebracht om in niets te roemen dan in het kruis van Christus?

Roemt alleen in het kruis van Christus. Merkt op dat men niet in het geheim een christen kan zijn. De genade is gelijk een geurige zalf in onze hand, zij verraadt zichzelf. Een levend christen kan niet altijd zwijgen.

Als gij inderdaad de liefelijkheid van Christus' kruis gevoelt, zult gij onweerstaanbaar gedrongen worden Christus voor de mensen te belijden.

De genade is als goede wijn, die recht ingaat, doende de lippen der slapenden spreken. Belijdt gij Hem onder uw huisgenoten? Wilt gij dat het onder hen bekend is dat gij van Christus zijt? Bedenkt dat gij in uw eigen kring beslist moet gekozen hebben.

Het is het kenmerk van een huichelaar zich overal als een christen voor te doen, behalve in zijn eigen woning.

O laat het een oprechte, blijmoedige, volkomen belijdenis zijn. Dit is mijn liefelijkste spijs, mijn zoenoffer, mijn gerechtigheid, mijn Heere en mijn God, mijn alles in allen. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis. Eens roemde gij in uw rijkdom, uw vrienden, uw naam en uw zonden, nu in een gekruisigde Zaligmaker.

Robert M. MacCheyne