

Gods hoede

„Want de HEERE is rechtvaardig, Hij heeft gerechtigheden lief, Zijn aangezicht aanschouwt de oprechte“.

Psalm 11:7

Juist heeft hij van Gods ambt gesproken, dat Hij de verworpenen zal straffen; nu leidt hij uit Zijn natuur af, dat Hij de goeden en oprechten een helper zal zijn. Want dewijl Hij rechtvaardig is, toont hij aan dat hieruit volgt, dat Hij de gerechtigheid liefheeft, anders zou Hij namelijk Zichzelf verloochenen.

Ook zou het een koude beschouwing zijn, de gerechtigheid in God besloten te begrijpen, zo ons niet voor de geest kwam, dat God erkent wat Zijn eigen taak is, en de besturing der wereld hiervan het blijk geeft. En de slotzin van de psalm verklaart, namelijk, dat in Gods hoede veilig zijn allen, die op Zijn genade vertrouwend de gerechtigheid oprecht oefenen.

Joh. Calvijn