

Gods boodschap in duidelijke woorden

Mijn zoon, zo gij Mijn redenen aanneemt. Dit zijn Salomo's woorden. Van meer betekenis is echter dat het Gods woorden zijn. We merken op dat Salomo hier niet spreekt over het aannemen van Zijn onderwijs of een instructie, maar van Zijn redenen. Dit herinnert ons eraan dat Gods boodschap altijd in betekenisvolle woorden is uitgedrukt.

Het is geen ondoorgrondelijke, mysterieuze boodschap; een vaag, complex iets waar je levenslang de tijd voor moet nemen om het door te krijgen! Er zijn ongetwijfeld moeilijke en diepe dingen in Gods openbaring, maar al het onmisbare is aan ons geopenbaard in duidelijke woorden, zoals de feiten over God, Wie Hij is, wat Zijn karakter is, Zijn bedoeling met de schepping van de mensheid, waar de mensheid viel, wat God gedaan heeft om ons te redden, hoe we Hem kunnen vinden en met Hem mogen wandelen. Al deze dingen zijn in de Bijbel in duidelijke, begrijpelijke woorden uitgedrukt. De fundamentele zaken die ons leven kunnen verlichten en ons tot God brengen zijn door God geopenbaard in een betekenisvolle vorm van woorden. Deze waarheden veranderen nooit.

Gods boodschap is daarom *geen* mysterie! We komen niet dichterbij God door jarenlange transcendentale meditatie, of door het jagen naar vreemde gevoelens en mystieke inzichten. De boodschap van God bestaat ook niet uit een soort woorden die voor elke persoon iets anders betekenen. Het is geen vreemde, religieuze abracadabra die niet onder woorden gebracht kan worden. Koning Salomo zegt in feite: Luister naar mijn woorden. Ik ga de waarheid over God en de manier waarop je Hem kunt vinden, onderwijzen in duidelijke taal, door een aantal leefregels en begrijpelijke uitspraken.

De Bijbel is het Boek van God waarin ons een logische boodschap is gegeven over onze afscheiding van God, de verzoening die ons voor onze zonden gemaakt is door Jezus Christus en de mogelijkheid tot bekering. Er wordt ons verteld hoe Christus de Zaligmaker uit de hemel kwam om de straf op de zonde te dragen voor allen die in Hem vertrouwen voor de vergeving van de zonden. We worden aangespoord Hem te zoeken en een persoonlijke relatie met Hem aan te gaan. Er wordt ons verteld, dat als we dit doen, we Hem zullen vinden en dat Hij ons leven dramatisch zal veranderen. We zullen Hem kennen, in dit leven en daarna voor eeuwig! Dezelfde fundamentele waarheden zijn meerdere malen door de Bijbelboeken heen herhaald om ons begrip ervan te bekrachtigen.

We zouden boven dit alles moeten leren van Salomo's beroemde oproep: we kunnen God niet vinden door het onderzoeken en bestuderen van diverse religies. We kunnen Hem alleen vinden door te luisteren naar Zijn geopenbaarde Woord, waarin Hij Zichzelf verklaart en uitlegt hoe Hij zielen redt. Als we dit geloven en er gehoor aan geven, zullen we de Heere vinden. Salomo zegt: Mijn zoon, zo gij Mijn redenen aanneemt!

Salomo beschrijft Gods boodschap ook met een andere term wanneer hij ons vertelt dat wij Zijn geboden bij ons weg moeten leggen. Geboden zijn eenvoudigweg bevelen. Dit woord leert ons dat de boodschap van God geen *optie* is, maar iets dat we *verplicht* zijn te gehoorzamen! Gods woorden dragen de kracht van de wet voor ieder menselijke ziel. Als we door een politieagent gestopt werden voor te hard rijden, zouden we dan zeggen: Ik ben niet verbaasd agent, dat u zegt dat ik zo hard

reed? Maar als u nu aan de kant gaat, dan rijd ik verder en zal ik er eens over nadenken wat een redelijke snelheid is? Dat zou zeker een boete voor ons betekenen!

Denk er aan dat we uiteindelijk geoordeeld zullen worden over onze reactie op Gods Woord! De Heere spreekt overredend en smekend in Zijn barmhartigheid. Maar vergis je niet in het feit dat Hij *alle* mensen *overal* *beveelt* zich te bekeren en te gehoorzamen! We moeten het gezag van de boodschap nooit uit het oog verliezen, alleen omdat het vol ontferming gegeven is. Er is geen alternatief voor Gods manier om ons te redden en er is geen ruimte voor ons om een eigen, andere weg te bedenken!

(Bron: De Heere zoeken en vinden, door dr. Peter Masters van de Metropolitan Tabernacle in Londen. Over twee weken, bladzijde 6 en 7: Beantwoorden leidt tot bekering)