

Gods aangezicht

En Jakob noemde de naam dier plaats Pniël: Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht

Genesis 32:30

Gods aangezicht, kan men dat zien? Jakob heeft het gezien. Hoe heeft hij het dan gezien? Welke gedaante had het? Hij heeft een Man gezien, en toen hij die Man heeft gezien, heeft hij Gods aangezicht gezien. Hij heeft God gezien, geopenbaard in het vlees.

Dat was dezelfde Man, Die tweeduizend jaren later tot Filippus zeide: „Die Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien" (Johannes 14:9); dezelfde Man, Die met Zijn vriendelijke, genadige ogen Petrus aanzag, nadat deze Hem drie malen had verloochend; Dezelfde, Die op Gabbatha stond, het hoofd bedekt met bloed en wonden, van Wien het van Golgotha's heuvel af, heette: „en zij kruisigden Hem aldaar"; dezelfde Man, Die aan het kruis uitriep: „Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten" en Die, nadat Hij de reinigmaking der zonden van de Zijnen door Zichzelfen teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen (Hebreen 1:3b).

Kohlbrugge