

## Gewichtvol

### Meditatie

**„En Jakob noemde de naam dier plaats Pniël: Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht“.**

Genesis 32:30

Hebt gij allen, die hier zijt, Gods aangezicht gezien, zoals Jakob het gezien heeft, en zoals een mens het zien moet, indien zijn ziel zal genezen zijn? In dit opzicht hebt gij uzelf wel te beproeven. Dit staat echter vast, dat Gods aangezicht tegen de goddelozeri is, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien (Psalm 34:17).

Zo gij God de rug hebt toegekeerd en niet het aangezicht, zo gij Hem niet hebt aangezien zoals Hij is, zo hebt gij het aangezicht Gods niet gezien (1 Johannes 3:6), wat gij er ook van inbeeldt. Gods aangezicht wordt aanschouwd in gerechtigheid. En dat is niet gerechtigheid, als gij uzelf iefhebt, uw eigen naam en eer zoekt in plaats van de levende God. Ach er is onder u zoveel dat van onbekeerd-zijn getuigt, en men draagt de ogen hoog, als wandelde men in de hemel, en als zat men op Gods troon, wetende wat goed en kwaad is. Er zijn er zoveel onder u die zich met alles bezig houden, behalve met datgene wat er geschreven staat: „Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven, want het is God, Die in u werkt, beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen“ (Filippenzen 2: 12, 13)

Kohlbrugge