

Getuigen

„En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En Zijn zweet werd gelijk grote druppelen bloeds, die op de aarde aflieden“.

Lukas 22:44

Eens zal de grote dag aanbreken. Zoals onze Heere verscheen voor Pilatus, zo zult gij verschijnen voor het hoogste tribunaal. Niet dat van Pilatus, maar voor de vreselijke rechterstoel van de Zoon van God, Die ge hebt veracht en verworpen.

Dan zullen er getuigen tegen u opstaan, geen valse, maar getrouwe getuigen. Dan zult ge sprakeloos staan, evenals Jezus geen woord sprak tot zijn beschuldigers.

Dan zullen uw geweten en de wanhoop u slaan, totdat ge zulk een toonbeeld van ellende, zulk een schouwspel van verachting zult worden, dat passend kan worden aangeduid door een ander Ecce Homo, en de mensen zullen u aanschouwen en zeggen: „Zie de mens, en het lijden, dat over hem is gekomen, omdat hij zijn God heeft veracht en een welgevallen had in de zonde“. Dan zult ge worden veroordeeld. „Ga weg, gij vervloekte“ zal uw vonnis luiden, zoals het „Laat hem gekruisigd worden!“ het oordeel over Jezus was.

C. H. Spurgeon

(Uit: Worsteling in Gethsemané)