

Geroepen

„Die naar Zijn voornemen geroepen zijn".

Romeinen 8:28b

Hoe weet ik, dat ik naar zulk een voornemen geroepen ben? Kent gij uw geloofsbelijdenis niet meer? Hoor daai wat Luther zegt in zijn Catechismus: „Ik geloof, dat ik niet door mijn eigen verstand noch kracht in Jezus Christus, mijn Heere, geloven of tot Hem komen kan, maar de Heilige Geest heeft mij door het Evangelie geroepen".

Het Evangelie van de Zoon van God naar de beloftenissen der Schrift, dat was het, wat Paulus gebracht heeft, dat is het, wat wij hebben en horen. Dit Evangelie verkondigt u het voornemen Gods: „O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren! en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk!"

Het voornemen Gods wordt u aldus verkondigd, dat Hij alles om niet geeft; Zijn voornemen dat Hij het alleen doen wil, dat Hij het alleen doen kan en dat Hij het gedaan heeft en ook doen zal. Daar wordt geen onderscheid gemaakt; al wie arm en ellendig is, veracht en verworpen, wie in zichzelf dood is, wiens toestand radeloos en reddeloos geworden is, bij wie het uit en voorbij, geheel verloren is, die wordt geroepen; en zo wie geroepen wordt, die is naar Zijn voornemen geroepen; want God roept niet anders dan naar Zijn voornemen.

H. F. Kohlbrugge