

Gerechtigheid

„Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen“.

Psalm 51: 7

Dat is een waarheid die in het verborgene, in het binnenste van het hart, spreekt (Psalm 51:8), en waartoe God lust heeft. Niet: „de zonde heeft mij bezeten“, niet: „ik ben geheel en al door de duivel overheerst“, niet: „ik deug tot niets“, want dan komt de mens er met zijn "ik" nog steeds goed af, – maar: „ik, ik zelf deug niet, en God alleen is goed“. Het gaat hier om het "ik"; of Gods "Ik", dan wel ons "ik" zal gelden.

Het gaat om de gerechtigheid; of onze gerechtigheid, dan wel Gods gerechtigheid bestaan zal. „Ik ben in ongerechtigheid geboren“, bekende David; dat was het, wat David reeds lang had gevoeld, tot welke volle erkenning hij echter nog niet had willen komen, gelijk ook niet één mens daartoe komen wil. „In ongerechtigheid ben ik geboren“, deze bekentenis was het, die Gode behaagde. Immers wanneer God een mensenkind rechtvaardig hebben wil, – hoe wil Hij hem dan rechtvaardig hebben? In Zijn gerechtigheid of in die des mensen? De Schrift zegt: „In de Heere is onze gerechtigheid“.

Dr. H. F. Kohlbrugge