

Gelukzalig

„En niet alleenlijk dit, maar wij roemen (Engelse vertaling: verblijden ons) ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben".

Romeinen 5:11

Het is gelukzalig als de ziel zich mag verblijden in de hoop der heerlijkheid, maar het is in de aard der zaak toch een geluk waarvan het voorwerp ver weg is en waarin de ziel zich dus niet verblijdt.

Nogmaals, het is gezegend als de ziel zich verblijden mag in de verdrukking, maar het is een geluk waarin zij zich alleen op aarde kan verblijden. Ondanks de ellende in de verdrukking, is er ook blijdschap – een volmakende, maar zeker geen volmaakte blijdschap.

Maar blijdschap Gods is het allergezegendst. Dit is de derde hemel van de voorrechten der gelovige; een blijdschap die alle verlostten delen met de engelen; een blijdschap die op aarde begint en volmaakt zal worden in de heerlijkheid.

O, mijn gelovige vrienden, hoe weinig leven wij, in deze eeuw van een levenloos en harteloos christendom, als degenen die God nu al tot hun deel hebben; als degenen die, te midden van het hoogtij der voorspoed of het laagtij van de tegenspoed, voortdurend deze heilige blijdschap in hun binnste voelen opspringen.

Robert Murray MacCheyn

(de blijdschap van de gelovige)