

# GELOVEN IS VERLANGEN NAAR BEKERING

## *Over Spreuken 2 vers 1 tot 5*

- 1 MIJN zoon, zo gij mijn redenen aanneemt, en mijn geboden bij u weglegt,
- 2 Om uw oren naar wijsheid te doen opmerken, zo gij uw hart tot verstandigheid neigt,
- 3 Ja, zo gij tot het verstand roept, uw stem verheft tot de verstandigheid,
- 4 <sup>a</sup>Zo gij haar zoekt als zilver, en naspeurt als verborgen schatten, a Matth. 13:44.
- 5 Dan zult gij de vreze des HEEREN verstaan, en zult de kennis Gods vinden.

Nog meer hulp komt van Salomo in zijn woorden: Zo gij haar (geestelijke wijsheid en kennis) *zoekt* als zilver. Het Hebreeuwse woord vertaald met 'zoeken' betekent eenvoudig het zoeken naar iets dat je niet in bezit hebt of verloren bent. De zoektocht is hier echter wel bijzonder intensief omdat er gezocht wordt naar ambtelijke ornamenten van grote schoonheid en waarde. Hier wordt een handelaar beschreven die de beste artikelen uitzoekt van vaklieden in vele steden. Het is zijn bestaan; de voorspoed en overleving van zijn familie hangt af van zijn succes. Hij heeft oog voor wat goed is en wordt getrokken naar de plaatsen waar de beste kunstvoorwerpen te vinden zijn.

De toepassing van het beeld is als volgt: Gods zaligheid (vergeving, nieuw leven en wandelen met de Heere) is zoals waardevol zilver en objecten van onberekenbare waarde en ongeëvenaarde schoonheid voor de handelaar uit de oudheid. Hoezeer moeten wij dan naar deze dingen verlangen als we de bronnen ervaren opzoeken, zoals Gods Woord en een kerk waar de weg der zaligheid uitgelegd wordt! Zoals de zilverzoeker zich geen moeite spaarde om zijn prijs te verkrijgen, zo moeten wij niet rusten voordat de schat van zaligheid de onze is. We zullen tot God gaan in gebed, verlangend naar de zekere ervaring van Zijn aanraking in ons leven. We moeten tegen de barmhartige God zeggen dat ons leven niets is zonder Christus en zonder het nieuwe begin dat Hij alleen kan geven en dat we deze dingen als de grootste gift in de wereld zullen beschouwen. Wat is waardevoller dan er zeker van te zijn dat onze zonden vergeven zijn!? Er zeker van te mogen zijn dat Christus, de Verlosser en Enige Middelaar tussen God en de mensen, onze Zaligmaker is! Dit, zegt Salomo, is de welgemeende houding van iemand die de Heere oprecht zoekt, Hij is van onschatbare waarde!

(Overgenomen uit de brochure van dr. Peter Masters uit Londen: De Heere zoeken en vinden. Over twee weken (21 november) verschijnt het laatste artikel uit dit boekje: Geloven is een vasthoudend zoeker zijn. Dit is gelijk ook het langste artikel uit dit boekje.

## Geloven is verlangen naar bekering. Boekje dr. Peter Masters uit Londen

Nederlandse boeken van dr. Masters:

Een Boek als geen ander- de Bijbel begrijpen:

<http://www.bol.com/nl/p/een-boek-als-geen-ander/1001004004986770/>

Beproefd als goud geloof-aanvechting-zekerheid

<http://www.bol.com/nl/p/beproefd-als-goud/1001004005771000/>

Ook tweedehands te vinden via deze linken.

Wat Nederlandse brochures zijn via de boekwinkel van de kerk te koop voor maar 0,40 pond per stuk:

-Antwoorden op problemen van zoekers

-Zeven kenmerken van een ware bekering

-De kracht van gebedsbijeenkomsten

<http://www.tabernaclebookshop.org/other-language-translations/dutch>

Videopreken van dr. Masters die al 45 jaar in Londen staat en die gemiddeld zo'n 40 zondagen en ook tientallen woensdagavonden in zijn eigen gemeente preekt zijn op deze drie linken te zien:

<http://www.metropolitantabernacle.org/Sermons-Online/Sermons-by-Peter-Masters>

[https://www.youtube.com/results?search\\_query=dr.+Peter+Masters](https://www.youtube.com/results?search_query=dr.+Peter+Masters)

<http://www.sermonindex.net/modules/myvideo/viewcat.php?cid=163>