

GELOVEN IS OVERGEVEN EN GEHOORZAMEN

Hebben we *de juiste houding* in het zoeken van de Heere? Salomo voegt een andere wezenlijke raad toe als hij zegt: Zo gij uw hart tot verstandigheid neigt. Het Hebreeuwse woord vertaald met 'neigen' betekent strekken of buigen. Het is alsof het hart eigenwijs en niet flexibel is en moet buigen om te kunnen geloven, en dat is waar. Van nature zijn we opstandig en verzetten we ons. We hebben vastgestelde meningen waar we ons met grote hardnekkigheid aan vastklampen! We zeggen niet makkelijk: alles wat ik ooit dacht is fout en nu zal ik naar God luisteren! Deze boodschap roept om mijn reactie. Ik moet gereed zijn mijn hart en verstand aan Hem te geven en mezelf aan Hem over te geven.

Gods Woord geloven houdt niet alleen in dat we geloven dat Christus voor zondaren stierf om vergeving en eeuwig leven te verwerven, ook al is dit alles zeer essentieel. Het gaat om het leven van een nieuw leven in gehoorzaamheid aan Zijn leiding. Salomo roept ons daarom op ons hart te buigen en te strekken! Buig neer, lijkt hij te zeggen, geef jezelf over, geef jezelf en gehoorzaam de roep van Gods Woord!

(Overgenomen uit: De Heere zoeken en vinden, door dr. Peter Masters uit Londen. Over twee weken (10 oktober) verschijnt het volgende stukje: Geloven is je trots opgeven. Er zal nog 4 keer een stukje verschijnen, dan is het boekje uit.

2 Nederlandse boeken van dr. Masters (ook tweedehands te bestellen hier)

<http://www.bol.com/nl/p/beproefd-als-goud/1001004005771000/>

<http://www.bol.com/nl/p/een-boek-als-geen-ander/1001004004986770/>

Verder zijn een paar Nederlandse kleine boekjes voor nog geen halve Pond te bestellen op deze link:<http://www.tabernaclebookshop.org/other-language-translations/dutch>)