

GELOVEN IS JE TROTS OPGEVEN

Salomo's volgende oproep laat zien dat een waar geloof een nederige houding heeft die groot respect voor God toont. Hoe kunnen we echt geloven als we geen besef hebben van Zijn Majesteit en glorie? Hoe kunnen we Zijn woorden aannemen als we geen besef hebben van onze nietigheid en zondigheid in Zijn ogen? Hoe kunnen we een boodschap die waarschuwt voor oordeel en hel geloven zonder de *drang* van onze verloren staat te voelen? Salomo zegt het zo: Ja, zo gij tot het verstand roept. Koning Salomo schreef veel korte gelijkenissen in het Boek Spreuken. Het beeld hier is dat een kind dat een ouder om iets roept. Dit geeft een ondergeschikt persoon weer die iets verzoekt van iemand die over hem gesteld is; een jongere die iets vraagt van een oudere. De hulpeloze ondergeschikte roept om dat wat hij dringend nodig heeft. Een kind verlangt iets dat hij niet voor zichzelf kan krijgen, daarom moet hij pleiten met degene die hem ervan kan voorzien. Dit is de manier waarop de Almachtige God benaderd moet worden door zondige mensen die vergeving en bekering zoeken.

Welke dingen missen we en waar kunnen we onszelf niet van voorzien? We kunnen de vergeving van onze zonden niet zeker stellen door iets wat wij kunnen doen. Ook kunnen we geen geestelijk leven voor onszelf produceren, zodat we in relatie met God kunnen staan. Zonder de hulp van God kunnen we zelfs de boodschap van zaligheid niet begrijpen. We zijn arme, verloren zondaren die de Zaligmaker nodig hebben, en geloven is deze noden voelen en zien dat *alleen* Christus erin kan voorzien! Daarom roepen we uit tot God, onze zondigheid en hulpeloosheid erkennend. Daarom vertrouwen we alleen in de wonderlijke daad van Christus, de tweede Persoon van de Godheid, Die op aarde kwam als onze Zondedragers om verzoening te doen voor zondaren!

Trotse, zelfgenoegzame en zelfverzekerde mensen kunnen niet tot God roepen! Ze kunnen het proberen, maar hun gebeden hebben een holle klank, omdat ze zeggen, bijna met tegenzin en zonder besef van schuld en gevaar: God, als U er bent, laat Uzelf dan aan me zien! Dit is geen echt gebed en God zal het niet beantwoorden. De persoon die gelooft in de boodschap van Gods Woord roept tot God als iemand die in grote nood verkeert. Hij roept om vergeving en een nieuw leven als iemand die zich echt verlaat op wat de Zaligmaker heeft gedaan.

(Uit: De Heere zoeken en vinden, door dr. Peter Masters. Over 2 weken (24 oktober 2015) verschijnt het volgende stukje: Geloven is de afstand tussen God en ons begrijpen. Na vandaag verschijnt er nog 3 keer een artikel. Videopreken van dr. Masters die ruim 40 zondagen per jaar in zijn eigen gemeente preekt, zijn terug te zien op deze link: <http://www.metropolitantabernacle.org/Sermons-Online/Sermons-by-Peter-Masters> Als u Engels verstaat: van harte aanbevolen! De avonddiensten die op buitenstaanders gericht zijn zijn heel eenvoudig en helder.)