

GELOVEN IS EEN LEVENSLANGE VERBINTENIS MAKEN

Zo gij Mijn geboden bij u weglegt, is Salomo's volgende kernwoord om ons te vertellen hoe we moeten geloven. Het Hebreeuwse woord vertaald met 'wegleggen' betekent: opslaan, bewaren. Het lijkt alsof dit betekent dat we Gods Woord uit het hoofd moeten leren, maar het betekent vooral: maak het je voor altijd eigen! Gods redding verandert mensen voor de rest van hun leven en voor eeuwig. *Realiseren we dat dit is waar het om gaat en waar we naar moeten verlangen?*

Sommige studenten kijken op het laatste moment, vol zenuwen, de stof nog over. Ze zijn er niet allermeeft in geïnteresseerd hoe lang ze de feiten die ze herzien zullen onthouden. Het enige dat van belang is, is dat ze onthouden voor het examen. Gods boodschap kan niet op deze manier ontvangen worden. Het heeft geen nut te zeggen: op dit moment ga ik net door een problematische fase en ben ik best geïnteresseerd in wat u te zeggen hebt. Het zou genoeg voor me zijn als God me even uit de huidige crisis kan halen; daarna zien we wel weer. Dit is niet Gods boodschap aannemen, want het is Gods doel mensen te redden voor tijd en eeuwigheid, niet hen te helpen voor een paar weken of maanden. Gods boodschap geloven betekent dat ik accepteer dat mijn leven totaal veranderd zal worden door Zijn kracht en dat ik verlang Zijn dienstknecht en kind te worden in dit leven en voor altijd!

We moeten zeggen: De Bijbel heeft levenslange en eeuwige gevolgen voor mij. Ik verlang ernaar het eigendom van de Heere te zijn, voor nu en voor altijd. Deze boodschap is niet zoals alle andere dingen die ik leer. Dit is de zaligheid voor mijn eeuwige ziel! Als we tot de Heere komen in deze houding, dan zal God ons zeker vergeven en aannemen!

(Uit: De Heere zoeken en vinden, door dr. Peter Masters van de Metropolitan Tabernacle te Londen.

12 september: Geloven is onverdeelde aandacht geven.)