

GELOVEN IS DE AFSTAND TUSSEN GOD EN ONS BEGRIJPEN

Salomo breidt zijn illustratie nu uit om een ander aspect te laten zien van de juiste manier om tot God te komen. Hij spreekt van de noodzaak voor ons om onze stem te verheffen tot de verstandigheid! Dit is niet meer het beeld van een kind die door de kamer naar zijn moeder roept, maar van iemand die ver weg is en luidkeels moet schreeuwen om gehoord te worden. Misschien een kind dat wegrent door de velden en zich plotseling bewust wordt van de grote afstand tussen hem en zijn ouders. Of een handelaar die op een grote afstand voorbijgaat en aangeroept moet worden.

De stem verheffen suggereert een grote afstand. Dit is een andere factor die ons moet opschrikken als we de Heere zoeken in onze hopeloze geestelijke staat. Als we onbekeerd zijn, zijn we ver van God en hebben we geen omgang met Hem, geen hulp, geen leiding, ja eigenlijk *niets!* We leven slechts als materialistische schepsels, onder de veroordeling van de God Die ons maakte en Wiens gezag en vriendelijkheid we afgewezen hebben. We moeten erkennen dat we van God gescheiden worden door een kloof van schuld en dat we in gevaar voor de eeuwigheid verkeren! Dit is de houding van oprecht gebed die ons bij God zal brengen. Als we komen zeggen we niet: Ik ben een fatsoenlijk persoon Heere, maar ik heb een klein beetje genade nodig, help mij daarom in mijn leven! We komen als zondaren die ver van Hem verwijderd zijn! We pleiten of Hij ons nabij wil trekken en ons nieuw leven en een innige relatie met Hem wil geven. Salomo beeldt de oprechtheid die we nodig hebben af met een dringende, luide roep.

(Overgenomen uit: De Heere zoeken en vinden, door dr. Peter Masters van de Metropolitan Tabernacle in Londen.

Over twee weken (7 november) verschijnt het volgende stukje: Geloven is verlangen naar bekering. Over 4 weken (21 november) verschijnt het laatste artikel uit dit boekje: Geloven is een vasthoudend zoeker zijn.

Videopreken van dr. Masters (die zo'n 40 zondagen per jaar 2 keer in zijn eigen gemeente preekt en ook nog bijna elke woensdagavond) zijn te zien op deze link. Ik kan het u allen aanbevelen er 1 te bekijken: <http://www.metropolitantabernacle.org/Sermons-Online/Sermons-by-Peter-Masters>)

https://www.youtube.com/results?search_query=dr.+Peter+Masters