

Geen dienstknecht

Broeders, hij is geen dienstknecht van Christus, die u alleen verschrikt en doet opwaken uit uw slaap, die zich slechts het eerste werk des Geestes, u van zonde te overtuigen, ten doel stelt, en niet tevens het tweede werk des Geestes, u te overtuigen van gerechtigheid.

Hij zou gelijk zijn aan een heelmeeester, die de omwindsels van uw wonden zou afscheuren, en dezelve gans en al openleggen en u dan evenals Israël aan uzelf zou overlaten, zonder uw open etterbuilen te verbinden of met olie te verzachten. Hij zou zijn gelijk een man, die u zou wakker schudden wanneer uw huis geheel in brand stond, en u dan zou verlaten zonder u een weg tot ontkoming aan te wijzen.

Geliefden, laat ons liever trachten de voetstappen te drukken van de Trooster, de Heilige Geest. Hij overtuigt eerst van zonde, en daarna overtuigt Hij van gerechtigheid. Broeders duldt dan ook dat wij u eerst wakker schudden om u te brengen tot het gevoel van de verschrikkelijkheid uwer zonden, en u daarna het toevluchtsoord aanwijzen en openen en u toeroepen: „*Ga in uw binnenste kamers, verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga*”. (Jesaja 26:20).

R. M. MacCheyne
De bron van zaligheid