

# Gebruik

**„HEERE! Gij zijt rechtvaardig, en elkeen Uwer oordelen is recht“.**

Psalm 119:137

De goddelozen gebruiken noch de goddelijke beloften, noch Zijn bedreigingen recht. Want wanneer zij Zijn bedreigingen horen, denken zij dat ze hun niet aangaan, maar ze bemantelen hun huichelarij, en alzo volharden zij in de goddeloosheid, die zij echter voor de hoogste vroomheid houden. Voorts omhelzen zij de beloften, maar slechts zo lang als het hun v/elgaat. In het ongeluk echter vertv"ijfelen zij, omdat het Woord Gods bij hen geen wortel heeft gevat.

Doch de vromen gebruiken beiderlei leer op de rechte wijze. Want door de goddelijke toorn en bedreigingen worden zij in zichzelf verbrijzeld en teneergeslagen. Zij billijken het goddelijk oordeel, en erkennen hun zonden fen verdoemelijkheid. Daarna, wanneer zij de goddelijke beloften horen, zo keren zij zich tot de goddelijke barmhartigheid, en zo worden zij weer opgericht en wordt hun geweten gerustgesteld. De goddelozen zijn als het hardste aambeeld: zij laten zich door dit alles niet bewegen.

Dr. Maarten Luther