

Enige macht

„Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden". I Johannes 3:19

Ik wil u ten tweede laten zien door wat macht God van kinderen des bozen kinderen van God maakt. Kunnen wij dat zelf? Neen! Het antwoord vindt u in Mattheüs 3:9: „En meent niet bij uzelfen te zeggen: Wij hebben Abraham tot een vader; want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken". Zo ook in Romeinen 4:17: „God, Die de doden levend maakt, en roept de dingen, die niet zijn, alsof ze waren". Zie eveneens Romeinen 11:23: „Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden; want God is machtig dezelve weder in te enten".

Zo ziet u dus, geliefde vrienden, dat de enige macht die van een kind des satans een kind van God kan maken. God Zelf is! God is machtig om hem in te enten. Ach, die macht is bij het schepsel niette vinden. Die macht is noch aan de mens, noch aan predikanten gegeven; zij kunnen van u geen kinderen van God maken.

O, mijn onbekeerde vrienden, sla er toch eens acht op welke macht u uit die staat kan roepen, waarin alle mensen zich van nature bevinden, en u onder de kinderen kan zetten: „Ik zeide wel: Hoe zal Ik u onder de kinderen zetten, en u geven het gewenste land, de sierlijke erfenis van de heirscharen der heidenen? Maar Ik zeide. Gij zult tot mij roepen; Mijn Vader! en gij zult van achter Mij niet afkeren", Jeremia 3:19.

God is het. Die u onder de kinderen moet zetten. U die in een goddeloos huisgezin bent groot gebracht, God alleen kan u in zijn huisgezin brengen. Er is geen macht, geen hemel of hel, die daartoe in staat is. Aanneming is Gods gave. Ziet dan hiertoe op Hem!

Robert Murray MacCheyne 21 mei 1813-25 maart 1843 (Uit: De Ark der behoudenis)