

# Eendracht

## Meditatie

„En dagelijks eendrachtig in de tempel volhardende“.

Handelingen 2:46

Wij moeten erop letten dat zij daarom in de tempel verkeerden omdat zich daar meer gelegenheid aanbood om het Evangelie te verbreiden. Want de heiligheid der plaats trok hen niet derwaarts, daar zij wisten dat de schaduwen der wet uitgediend hadden. Ook hebben zij niet de bedoeling gehad om door hun voorbeeld andere personen aan te zetten tot enige eerbewijzing aan de tempel. Maar omdat aldaar een grote samenloop van gelovigen was, die met terzijdestelling van persoonlijke zorgen, waardoor zij ergens elders weer afgetrokken zouden geweest zijn, de Heere zochten, waren zij dagelijks in de tempel om zodanige personen met Christus bekend te maken.

Het is mogelijk dat nog een andere overweging hen aandrong, namelijk om onderling over de leer te spreken, wat in private huizen minder gemakkelijk geschieden kon, bovenal sedert hun getal zozeer toegenomen was.

Joh. Calvin