

## ***Een teken***

***„De grauwigheid is op hem verspreid, en hij merkt het niet“.  
Hosea 7:9***

**Een teken van afval is vervolgens de weinige achting voor Christus. Wanneer wij de Heere voor het eerst leren kennen, dan is Christus alles in allen. Hij is de Fontein voor de zonde, waarin wij gedurig onze zielen van zonde en onreinheid kunnen wassen.**

**Onder Zijn wit kleed kunnen wij gedurig onze zielen verbergen. Hij is de Rots Die levend water geeft, dat ons altijd bijblijft. Hij is een medelijdend Man en onze oudste Broeder, op Wie wij altijd steunen kunnen. Hij is onze Koning aan Wiens voeten ons hart gelegd wordt, dat Hij over hetzelfde voor altijd moge heersen.**

**Wanneer wij afvallen, dan is het niet meer zo. Het geweten is schuldig, maar wij gaan niet veel naar de Bron: er bestaat een geheime twijfeling en een onwil om door Christus zalig te worden. Men wil niet gaarne schuilen in de gerechtigheid zonder werken.**

**Wij drinken geen water uit de Rots, Dezelve schijnt droog of wij ontwijken Dezelve. Men steunt niet op Christus. Zijn tegenwoordigheid wordt noch bij dag, noch bij nacht ondervonden. Ach! dit is een treurig kenteken van „de grauwigheid“.**

**R. M. MacCheyne (De bron van zaligheid)**