

Duidelijk

„En niet alleenlijk dit, maar wij roemen (verblijden ons, Engelse vert.) ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben”.

Romeinen 5:11

De zin waarmee dit vers begint: „En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook...”, laat duidelijk zien dat we genaderd zijn tot een hogere rang van de voorrechten der gelovige.

Wij zijn gekomen tot het hoogtepunt van zijn vreugden. In de eerste twee verzen spreekt Paulus over „vrede”, „toeleiding” (toegang, Eng. vert.) en „blijde hoop der heerlijkheid” als de eerste en dadelijke voorrechten van de gelovige. Vanaf het derde tot en met het tiende vers spreekt hij over de blijdschap van de gelovige, veroorzaakt door de verdrukkingen. Thans leidt hij ons echter dieper in het hart van de gelovige en openbaart ons zijn voornaamste voorrecht, ja, zijn zoetste vreugde.

„Wij verblijden ons in God door onzen Heere Jezus Christus”. Dit voorrecht is zeker groter dan al de genoemde voorrechten. Vrede met God is een gezegende zaak, maar houdt niet in dat het hart altijd van intense blijdschap en liefde brandt jegens een verzoend God. Het is gezegend om toegang tot Zijn genade te hebben, maar dat houdt alleen in dat de ziel de vrijheid heeft om tot Hem te naderen om door Hem te worden aangenomen.

Robert Murray MacCheyne