

Duidelijk

„Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet“.
Psalm 119:18

Wij hebben goddelijk onderwijs nodig om de wonderen van de Bijbel te zien. Dit is duidelijk als we zien hoe weinig mensen er bekeerd worden onder de prediking van het Evangelie. „Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren“, is vanaf de vroegste tijden al de regel geweest.

Als menselijk onderwijs de wonderen van de Bijbel zou kunnen openbaren, dan zouden alle mensen die door mensen onderwezen worden, geloven. Dit is echter verre van waar.

Noach was een prediker der gerechtigheid, en hoe weinigen heeft hij er helaas kunnen overreden. Jesaja klaagt: „Wie heeft onze prediking geloofd en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard?“

Hoeveel Klaagliederen heeft Jeremia wel uitgeroepen, en ondanks dat alles moest hij nog zeggen: „Wee mij, mijn moeder, dat gij mij gebaard hebt; een man van twist, en een man van krakeel de ganse lande!“ (Jeremia 15:10)

Op een andere plaats klaagt hij dat er in heel Jeruzalem niemand te vinden was die de waarheid zocht.

Hoevelen luisterden naar onze Heere op de bergen van Galiléa, aan de oever der zee en op de straten van Jeruzalem, toen Hij als Leraar op aarde was! Op de laatste dag van het feest, toen er duizenden aanwezig waren, stond Jezus en riep, en nochtans waren er na Zijn opstanding uit de doden maar vijfhonderd broeders bij elkaar; dat was alles.

Robert Murray MacCheyne (1813-1843)