

## Dringen

### „Ik zal Mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten" (Spreuken 1 vers 23)

De roepstem des Heeren om zich nu tot Hem te wenden moet ons dringen haar te gehoorzamen, omdat de Zaligmaker niet altijd zal roepen. „Mijn Geest zal niet altijd twisten met de mens", was het waarschuwendende woord Gods tot de mensen vóór de zondvloed.

„Nu is het voor uw ogen verborgen," was een dergelijke waarschuwing des Zaligmakers tot Jeruzalem gericht. De woorden die onmiddellijk op de tekst volgen, drukken dezelfde zin in nog krachtiger zin uit. Wie erkent niet de plechtigheid en de kracht, waarmede de roepstem gepaard gaat, dat de tijd ophanden is, wanneer men niet meer roepen zal.

Aanschouwt die heerlijke gestalte, welke in haar lichaam de tekenen draagt van de Man van smarten; Zijn oog en Zijn woorden doen ons Hem zien, „die leeft en dood was, en zie, Hij leeft tot in eeuwigheid." Aanschouw, hoe Hij vol liefde voor de zondaars staat, zelfs voor de voornaamsten. Ziet, hoe Hij Zijn ontfermende handen uitstrekt. Hoort Zijn vriendelijke woorden van genade, uitnodiging en belofte; „Ik zal mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten."

**R. M. MacCheyne (Uit: De bron van zaligheden)**