

De noodzaak van verlossing

Schriftgedeelte: Psalm 54.

David, in zijn moeilijkheden, begint met het meest wezenlijke van alle gebeden: *Verlos mij*. Het is een grote genade om onderwezen te zijn tot het gebed, maar dit is het wezenlijke gebed, om eeuwig verlost te mogen zijn. Een ieder van ons heeft verlossing nodig. Ik vraag me af hoe velen van ons de nood gevoelen. De Heere zal, door Goddelijk onderwijs, u ertoe brengen dit gebed in die geest te bidden: *Verlos mij*. Maar twee woorden, doch er is zaligheid in. Het is zo persoonlijk, zo ernstig, zo wezenlijk. Er zijn maar alleen twee woorden, en er zijn maar alleen twee personen: een grote zondaar en een grote Zaligmaker. En waar het een wezenlijk gebed is, bevat het een wezenlijke pleitrede: *Uw Naam*.

“Laat dan de naam van Jezus
Ons ten hoogste dierbaar zijn;
Onze enige, algenoegzame pleitrede,
Omdat daar al onze hoop is.”

Uw Naam. Het komt twee of drie maal voor in deze Psalm. Het is de hoofdzaak in ware godsdienst. Moge de Heere Zijn Naam in uw harten schrijven. Het is liefelijk in de Schrift geschreven: Zijn naam als Jezus; Zijn naam als onze dierbare Immanuël, God met ons; Zijn naam als Christus. En al Zijn dierbare namen zijn lieflijk geschreven in de Schrift. En dan begeren wij ze geschreven te hebben in ons hart, en wij begeren de naam van Christus als een uitgestorte olie te zijn, en dat er een weinig zoete reuk in is, “omdat daar al onze hoop is”. O, dit is het wezenlijke punt. Degenen die met een eerlijk hart kunnen zeggen, *tot Uw Naam en tot Uw gedachtenis is de begeerte onzer ziel*, zullen eens ten hemel gaan.

David begeert verlossing en hij pleit op de naam van de Zaligmaker. Misschien denkt hij in deze Psalm bijzonder aan een tijdelijke verlossing. Wij hebben de Heere nodig om ons te verlossen van de zonde en van de dood en van de hel, om ons te verlossen door Zijn genade, om ons te verlossen door Zijn zeer dierbaar bloed. Maar vervolgens hebben we Hem nodig om ons dagelijks te verlossen, om ons te verlossen op velerlei wijze en van vele dingen, om ons van onszelf te verlossen, om ons van de inwonende zonde te verlossen, van verleiding, om ons te verlossen van onze benauwdheden. David was hier in benauwdheid. Dit was de aanleiding toen Saul zijn leven zocht. Bij deze gelegenheid kwamen de Zifieten tot Saul en vertelden hem waar zich David verborg. Hij bemerkte dat er velen naar de kant van de vijand overgingen en velen zich opmaakten tegen hem, en dit is zijn gebed: *O God, verlos mij*. Saul heeft David nooit gedood. U weet wat er op dit gebed gevolgd is. Er kwam een tijd dat Saul nederlag en sliep in de spelonk en David een stuk van zijn mantel sneed. Maar hij werd verlost van Saul.

Maar deze vijanden - volk, dingen, vrezen, omstandigheden, gebeurtenissen. David zei dat zij tegen hem opgestaan waren en dat tirannen zijn ziel zochten. En dan zegt hij iets, iets wat Saul niet had en iets wat de Zifieten niet hadden: *Zij stellen God niet voor hun ogen*. Het is een genade als u het oordeel aan God kunt overlaten. Te gevoelen dat zij, die tegen u op-

staan, God niet voor hun ogen stellen, omdat, als God niet voor hun ogen is, God ook niet met hen is.

Een of twee Psalmen na deze is er een Psalm waarin David opnieuw klaagt over zijn vijanden. Het is die tijd toen de Filistijnen hem gegrepen hadden, maar hij zei: *God is met mij*, en zo kwam die lieve David op een zeer zoete rustplaats in deze Psalm, met alle vijanden rondom hem. Hij komt op een zoete rustplaats. Daar is een rustplaats voor het geloof. *Zie, God is mij een Helper*, en als God uw Helper is, dan moet alles goed zijn. O, dat u het zien mag, dat God uw Helper is, in de voorzienigheid en in uw eeuwige zielsbelangen. *Ik heb hulp besteld bij een held. God is mij een Helper* - en dit is een voornaam punt - *De Heere is onder degenen die mijn ziel ondersteunen*. Nu, David had een klein overblijfsel die hem trouw waren, en dit zag hij door het geloof: dat de Heere met hen was. Moge u in staat gesteld worden het volk van God in hun benauwdheden te ondersteunen door uw gebeden en ondervinden dat de Heere niet alleen met hen is, maar dat de Heere ook met u is.

Aan het einde van deze Psalm looft hij God en het is nog steeds die Naam, die dierbare Naam. *Ik zal Uw Naam, o HEERE, loven, want hij is goed*. Vergeet niet wanneer wij bijeen zijn, dat wij bijeen zijn in een plechtige eredienst. Dat dit niet weggelaten worde, weggelaten worde uit onze gebeden. *Ik zal Uw Naam loven ... want hij is goed*. Kunnen we dat zeggen? U kunt zien op die dierbare naam van Jezus, en u kunt zeggen: *hij is goed*. U kunt zeggen: "hij is goed voor mij". En David ziet verlossing. *Hij heeft mij gered uit alle benauwdheid*. Welnu, vanavond kunt u terugzien en u kunt die beproeving en die benauwdheid en dat gevaar zien, en u kunt zeggen: *Hij heeft mij gered*.

Welnu, David neemt dit punt in een andere Psalm: *Gij hebt mij gered... Zult Gij mij niet redden¹*? U zegt, ik heb nu verlossing nodig. Ik weet dat de Heere mij verlost heeft en ik heb het nu nodig. *Want Gij hebt mijn ziel gered van den dood; ook niet mijn voeten van aanstoot?* Als de Naam daar is en de Almachtige Helper, is er ook deze genadige Verlosser. Ik bemin Davids rustplaats, zijn schuilplaats tot de verlossing kwam: *Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw Uwer vleugelen, totdat de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan*. U weet wat verdervingen zijn. Eens zullen zij voorbij zijn gegaan. Want voor alles aan deze zijde van de Jordaan is er een **totdat**. Totdat die gezegende dag komt, Heere Jezus, neem ik mijn toevlucht onder de schaduw Uwer vleugelen. Neem het van beide zijden, enerzijds zoals het figuurlijk een hen weergeeft die haar kuikens vergaderd onder haar vleugelen. *Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw Uwer vleugelen*. En anderzijds zoals het spreekt van het met bloed besprenkelde verzoendeksel, onder de schaduw van de vleugelen van de cherubs. *Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw Uwer vleugelen*. Dat u het dan zien moge, een gezegende Toevlucht. Dat u daar uw vertrouwen, uw hoop, uw verlossing moge zien.

Uit: Saturday Evening Meditations, B.A. Ramsbottom.

¹ Naar de Engelse vertaling van Psalm 56:14.