

De liefdevolle zorg van de Vader

Schriftgedeelte: Mattheüs 6 vers 24-34.

Op deze link kunt u dit gedeelte lezen:

<http://www.biblija.net/biblija.cqi?m=Mat+6%3A24-34&id37=1&l=nl&set=10>

Dit is de dierbare Zon der gerechtigheid, Die opkomt en schijnt met genezing onder Zijn vleugelen en verdrijft een van deze donkere en dreigende wolken. De Heere Jezus neemt een donkere, dreigende wolk die boven Zijn volk hangt en Hij verdrijft hem, en het voorname punt waarom het hier gaat is Zijn liefdevolle, genadige en tere zorg.

Wij vinden dit hier driemaal herhaald: *Zijt niet bezorgd*, of met andere woorden, weest niet ongerust. Het betekent niet dat iemand geen plannen hoeft te maken. De Heere zegt: *Ga tot de mier, gij luiaard, zie haar wegen en word wijs*. Hij zegt ons juist hoe de mier plannen maakt en zich voorbereid. Maar hier is een waarschuwing tegen de overmatige bezorgdheid waaraan wij vaak schuldig staan; en wat is het geneesmiddel? Hoe verdrijft de Heere deze wolk? Hij behandelt eerst de ene zaak, dan de andere zaak, vervolgens de derde zaak en ten slotte is er een werkelijk wonderbaarlijk, drievoudig geneesmiddel.

Vooreerst: *Uw hemelse Vader*. Welnu, als u dat in uw hart mag krijgen, kind van God, zal dat uw donkere wolk verdrijven: dat u een Vader heeft en die Vader is in de hemel, en die Vader is almachtig. *Uw hemelse Vader*. Ook dit is, zo geloof ik, een ander punt waarover een wolk is in de kerk van God vandaag de dag: de Geest der aanneming tot kinderen. Hoe weinigen kunnen met een vaste spraak God hun Vader noemen? Welnu, moge de Heere deze donkere wolk verdrijven en ons geven *den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!*

*Uw hemelse Vader leeft eeuwig,
Noch zal Hij ooit van u scheiden
Aan U, de gunstelingen van Zijn hart,
Zal Hij Zijn uitgelezen schatten geven.*

Dat is de eerste zaak: *Uw hemelse Vader*.

De tweede zaak is: *Uw hemelse Vader weet*. Deze dingen, deze angstige zorgen die u verwarren, deze kwellende dingen, deze beroering in uw geest, die vrees aangaande de onbekende toekomst. *Uw hemelse Vader weet*. Het betekent dit: dat als Hij het weet, dan zorgt Hij ook; en als Hij zorgt, dan voorziet Hij er ook in. *Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen die Hem vrezen*.

En de derde zaak is: *Uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft*. Er is hierin een belofte opgesloten en de belofte is dat, als uw hemelse Vader het weet dat u al deze dingen behoeft, dan zal Hij ze ook verschaffen. O die schone, gezegende belofte: *Mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddrift, in heerlijkheid door Christus Jezus*.

Vervolgens is er ook nog een andere zijde aan de zaak. Dit leed, deze droefheden, deze kastijding, deze verleidingen, deze verdrukkingen, zij zijn nodig. Wij zouden liever zonder deze zijn en toch hebben wij ze nodig. *Uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft.*

Uit: Saturday Evening Meditations, B.A. Ramsbottom.