

De geest gegeven

Meditatie

„En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest".

Lukas 23:46

En onze Heere en Heiland, Hij, het eeuwige Woord, sterft, nfiar niet vervuld met hemelse troost, niet juichend sterft Hij, maar Zich vastklemmend aan het geschreven Woord. Een woord uit de 31 e Psalm komt Hem voor, en toen Hem dat woord voorkwam, gaf Hij de Geest met sterk geroep.

Hij, Die niet sterven kon, legt vrijwillig het leven af, om voor Zijn doden het leven te verwerven, opdat Hij naar het gebod Zijns Vaders voor Zijn doden weder het leven zou aannemen, en hen zo verwerven zou door de Geest der genade en der gebeden.

En zo heeft Hij het verdiend dat de aangevochten ziel, hoe zwaar haar aanvechting ook zijn moge, nochtans veilig en gerust kan en wil sterven met het woord op de lippen: „Vader in Uw handen beveel Ik Mijn geest". Gij hebt mij verlost, gij Heere, gij God der waarheid!

Het heeft geen nood met u, o mens! indien gij, en al was het nog in het laatste uurtje, leert inzien, dat God alleen God is, en gij een mens, een zondaar en niets meer, en gij dan, al was het ter elfder ure nog de toevlucht leert nemen tot Hem, Die sprak: „Vrees niet, geloof alleenlijk".

Kohlbrugge