

Brief

„Zoekt de Heere, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is“.

Jesaja 55:6

Lieve Nederlanders! koopt, terwijl gij de markt voor de deur hebt; zamelt in, terwijl het zonneshijn en goed weer is; maakt u Gods genade en Zijn Woord ten nutte, terwijl gij het hebt. Want dit moet gij weten: Gods Woord en genade is een zwevende plasregen, die niet weerkomt waar hij eenmaal is geweest.

Hij is bij de joden geweest, maar weg is weg, nu hebben zij niets. Paulus bracht hem naar Griekenland. Rome en Italië hebben hem ook gehad; maar weg is weg, nu hebben zij de Paus.

En gij, Nederlanders, moet niet denken dat gij hem eeuwig hebben zult. Want de ondankbaarheid en versmading zal hem ook bij u niet laten blijven. Grijp daarom toe en houd vast, wie grijpen en houden kan!

Luie handen moeten gebrek lijden.

Dr. Maarten Luther