

Belangrijk

„Ga heen, mijn volk! Ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe, verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga". (Jesaja 26:20)

Het is uiterst belangrijk en leerrijk om op te merken de plotselinge vrees, die zich over het gelaat der mensen verbreidt, wanneer God een onverwachte omkering van omstandigheden verwekt, wanneer de hemel eensklaps met wolken bedekt is, de donder begint te rollen en de storm nadert. Wanneer er in de handelswereld plotselinge bankroeten plaats grijpen, die, gelijk de sneeuwval in de bergstreken, een ongelukkig dorp overstelpt, gehele huisgezinnen te midden hunner onbezorgde vrolijkheid overvallen, wanneer zulke treffende gebeurtenissen hen tot ondergang en armoede brengen - o, het is vreemd om dan te zien, hoe verslagen die wereld is, haar wijsheid is ten enenmale beschaamd.

Welnu, mijn broeders! in zulk een tijd van benauwdheid is Christus een hoog vertrek, en hoewel Gods kinderen zelf dat in twijfel en onzekerheid schijnen te zijn, niet wetende wat te doen, waarheen te vliesen, toch kunnen zij Gods woord boven de storm uit horen: „Ga heen, Mijn volk, ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe: verberg u al een klein ogenblik totdat de gramschap overga".

De plaats waar wij vrede en rust vinden, is geheel als onze eigen kamer met gesloten deur; de storm mag buiten woeden, wij voelen hem niet de wereld mag haar stem luid verheffen, wij horen het niet, zo is ook de Heere Jezus een hoog vertrek voor de gelovige onder alle stormen des levens.

Ds. R. M. MacCheyne (De bron van zaligheid)