

Beginsel

„En het Woord was God".

Johannes 1:1c

Om een juiste kennis van de ene of andere zaak te hebben, is voor ieder het eerst nodig, dat hij de beginselen van zodanige zaak kent.

Waar het om Gods Woord gaat, daar menen wij allen van nature, dat wij er nog al kennis en verstand van hebben, en in deze waan neemt de een voor, de ander na, de Schrift in de hand, speelt de meester met haar uitspraken, zonder te begrijpen, dat ook hier kennis der beginselen vereiste is.

Deze eerste beginselen of grondslagen tot rechte Schriftkennis zijn echter niet zozeer taalkunde, geleerdheid en scherpzinnigheid; zulk een mening vloeit wederom alleen daaruit voort, dat de eigenlijke beginselen verwaarloosd worden, dat men het zo volstrekt niet meer indachtig is, dat de profeten en apostelen geschreven hebben voor gemeenten, die uit weinige geleerden, daarentegen uit honderden en duizenden ongeleerden bestonden, gelijk Paulus zelf gezegd heeft:

„Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen" (I Korinthe 1 ;26). En zelfs wanneer een Evangelist ons de Schrift zou uitleggen, zal men nochtans zijn weg niet met blijdschap reizen (Handelingen 8:39), indien er geen beginsel, geen grondslag gelegd is.

Dr. H. F. Kohlbrugge