

BEANTWOORDEN LEIDT TOT BEKERING

Door Salomo's oproep om uw oren naar wijsheid te doen opmerken en uw hart tot verstandigheid te neigen, worden enkele voordelen van bekeerd zijn naar voren gebracht. Beseffen we wat God bereid is om ons te geven? Hij zal *echte* wijsheid geven, dat is: bekwaamheid in het omgaan met het leven. Hij zal ons het vermogen geven met Hem verbonden te zijn, te bidden, Zijn Woord te begrijpen en Zijn leiding te ervaren. God is bereid deze vaardigheden te verlenen aan allen die luisteren naar Zijn woorden en ze beantwoorden.

Salomo gaat verder, de ervaring van het vinden van de Heere beschrijvend met deze woorden: Dan zult gij de vreze des Heeren verstaan en zult de kennis Gods vinden. Hier vinden we een prachtig beeld van bekering. Het ene moment ben ik geen gelovige, ben ik me niet bewust van God en heb ik geen relatie met Hem. Het volgende moment, in de bekering, ervaar ik Zijn kracht in mijn leven. Ik merk dan dat de Eeuwige en Heilige God vol is van barmhartigheid en vriendelijkheid! Plotseling begrijp ik waarom christenen groot ontzag voor Hem hebben en Hem liefhebben. Ik kan het nu zien, omdat ik Zijn goedheid zelf gezien en een grote verandering in mijn natuur gevoeld heb.

Vóór de bekering was God er niet. Hij was slechts een theorie of mogelijkheid. Nu, na de bekering, begrijpen en waarderen we Zijn wijsheid en kracht, omdat ons karakter en onze verlangens veranderd zijn. Dat is bekeerd zijn: de vreze des Heeren te verstaan.

Hoe kunnen we tot deze ervaring komen? Wat betekent het in de Heere te geloven en Hem te vinden? We zullen hier kijken naar de werkwoorden die Salomo gebruikt om ons de weg te wijzen.

(Overgenomen uit: De Heere zoeken en vinden, van dr. Peter Masters, predikant van de Metropolitan Tabernacle te Londen (Engeland) waar de bekende C. H. Spurgeon stond. Over twee weken het volgende stukje uit dit boekje van 16 pagina's: Geloven is Gods woorden aannemen.)