

Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 21:

De verzoening door Christus

Wij geloven, dat Jezus Christus een eeuwig Hogepriester is naar de ordening van Melchizedek, wat God met een eed heeft bevestigd (Hebreëen 7 vers 21). Hij heeft Zichzelf aan het kruishout in onze naam voor Zijn Vader gesteld om diens toorn te stillen met volledige genoegdoening, door Zichzelf aan het kruishout te offeren en Zijn kostbaar bloed te vergieten tot reiniging van onze zonden, zoals de profeten hadden voorgezegd. Want er staat geschreven dat de straf, die ons de vrede aanbrengt, op de Zoon van God was en dat wij door Zijn striemen zijn genezen; dat Hij als een Lam ter slachting is geleid en onder de overtreders is geteld (Jesaja 53:5,7 en 12: 5 *Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.*

7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.

12 Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.)

En als Misdadiger veroordeeld is door Pontius Pilatus, hoewel deze Hem onschuldig verklaard had. Zo heeft Hij teruggegeven wat Hij niet geroofd had (Psalm 69 vers 5: Die Mij zonder oorzaak haten, zijn meer dan de haren Mijns hoofds; die Mij zoeken te vernielen, die Mij om valse oorzaken vijand zijn, zijn machtig geworden; wat Ik niet geroofd heb, moet Ik alsdan wedergeven.)

En heeft Hij als Rechtvaardige voor onrechtvaardigen geleden (1 Petrus 3 vers 18: *Want Christus heeft ook ééns voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest;*)

En dit zowel in Zijn lichaam als in Zijn ziel, zodat Hij de verschrikkelijke straf gevoelde, die wij door onze zonden verdiend hadden, en Zijn zweet als bloeddruppels werd, die op de aarde vielen (Lukas 22 vers 44: *44 En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote druppelen bloeds, die op de aarde afliepen.*)

Hij heeft geroepen: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? (Mattheüs 27 vers 46: *En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!)* en heeft dit alles geleden ter wille van de vergeving van onze zonden.

Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij niets anders weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd (1 Korinthe 2 vers 2: *Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd.*)

Wij beschouwen alle dingen als vuilnis, omdat de kennis van Christus Jezus, onze Heere, alles te boven gaat (Filippenzen 3 vers 8).

Wij vinden alle troost in Zijn wonden en behoeven geen enkel ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan dit ene, eens en voor al gebrachte offer, dat de gelovigen voor eeuwig tot volmaaktheid brengt (Hebreëen 10 vers 14: *Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die*

geheiligd worden.) Dit is ook de reden waarom Hij door de engel van God Jezus, dat is de Verlosser, genoemd is, omdat Hij Zijn volk verlossen zou van hun zonden (Mattheüs 1 vers 21: *En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.*)

Vragen en antwoorden over dit artikel:

1. Wat is de eenheid van en het onderscheid tussen de artikelen 20 en 21?

Beide artikelen gaan over de verzoening. Artikel 20 beziet de verzoening van God uit en artikel 21 spreekt over het Priesterlijk werk van Christus waarin Hij de verzoening verdiend heeft.

2. Wat is het Priesterlijk werk van Christus?

Dat Hij Zich in onze naam voor Zijn Vader gesteld heeft om Zijn toorn te stillen met volle genoegdoening.

3. Waar lezen we van Melchizédek?

In Genesis 14 vers 18-20 en Psalm 110 vers 4 en Hebreëen 7.

4. Wat wil het zeggen dat Christus Priester is naar de ordening van Melchizédek?

1. Melchizedek was volgens Hebreëen 7 zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. Wij kennen dus zijn ouders niet.
2. Dat wil zeggen dat hij priester was, hoewel we niets weten van zijn voorgeslacht. In het Oude Testament waren onder het volk Israël de priesters nakomelingen van Aäron uit de stam van Levi.
3. Christus is als Mens geboren uit de stam van Juda. Hij is dus Priester door een bijzonder Goddelijke roeping en aanstelling (Hebreëen 5 vers 4-6)
Zowel Melchizédek als Christus waren priester zonder een priesterlijke afkomst.

5. Wanneer is Christus daartoe geroepen?

Krachtens een eeuwig Goddelijk Raadsbesluit in het verbond der verlossing (Psalm 110 vers 4: *De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizédek.*) Zie de doop in de Jordaan.

6. Welke overeenkomst is er tussen Melchizédek en Christus, waardoor Melchizédek een type van Christus is?

- A. Melchizédek betekent: koning der gerechtigheid.
Christus is een rechtvaardige Koning en deelt ons Zijn gerechtigheid mee.
- B. Melchizédek was koning van Salem, zo is Christus de Vredevorst.
- C. Melchizédek was priester van de Allerhoogste God en vertoonde zo iets van het oorspronkelijke priesterschap.
- D. Melchizédek was dus priester-koning.
- E. Abraham gaf aan Melchizédek tienden. Zo is Christus Priesterschap veel heerlijker dan het priesterschap uit de stam van Levi.
- F. Melchizédek zegent Abraham. Het geestelijke priesterschap van Christus staat boven het tijdelijke priesterschap van Aäron.

7. Waarom staat erbij: met een eed?

We lezen dat in Psalm 110 vers 4. God heeft met een eed bevestigd dat Christus Priester is. Dit toont ons de zeer grote waarde en betekenis van Zijn Priesterschap.

8. Waarom is Hij een eeuwige Priester?

Hij heeft Zich niet slechts eenmaal voor God gesteld om Diens toorn te stillen en de schuld te betalen, maar de kracht van dit Offer is altijddurend. Zo leeft Hij altijd om voor ons te bidden.

9. Brengt Christus als Priester alleen een offer?

Christus is Priester en Offer tegelijk

10. Wanneer heeft Christus geleden?

Christus heeft ons losgekocht en alles voor ons verworven gedurende heel Zijn leven en in het bijzonder aan het einde van Zijn leven.

11. Waarom heeft Hij Zichzelf opgeofferd aan het kruis?

Zo heeft Hij onze vloek gedragen en weggedragen (Deut. 21 vers 23: *Zo zal Zijn dood lichaam aan het hout niet overnachten; maar gij zult het zekerlijk ten zelve dage begraven; want een opgehangene is Gode een vloek. Alzo zult gij uw land niet verontreinigen, dat u de HEERE, uw God, ten erve geeft.*)

En Galaten 3 vers 13: (*Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.*)

12. Waarom is Hij veroordeeld door Pontius Pilatus?

Hij is onschuldig voor de wereldlijke rechter veroordeeld opdat wij als schuldigen voor het gericht Gods om Christus wil zouden worden vrijgesproken.

13. Hoe heeft Christus geleden?

Naar lichaam en ziel.

14. Waarom was het ook een zielenlijden?

Hij heeft in Zijn ziel de helse angsten en smarten gedragen en doorleefd om ons van Gods toorn te verlossen (nederdaling ter helle).

15. Waar heeft Christus die helse angsten geleden?

In de hof Gethsémane, toen Hij druppelen bloeds zweette; en aan het kruis, toen Hij uitriep: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

16. Hoe kunnen wij zalig worden?

Alleen door het geloof in Jezus Christus

17. Hoe zegt de belijdenis dit?

Wij vinden alle troost in Zijn wonden en hoeven *geen enkel ander middel* te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan deze enige Offerande van Christus.

18. Wat is de hoofdinhoud van de prediking?

Boekje: De Nederlandse Geloofsbelijdenis vragen en antwoorden door ds. M. Pronk (74) uit Goes

Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus en Die gekruisigd (1 Korinthe 2 vers 2)

19. Hoe noemen we deze prediking?

Christocentrisch, d.w.z. Christus in het middelpunt

(over twee weken verschijnt artikel 22. Ik ga nu eerst de serie door tot artikel 37. Daarna begin ik bij het eerste artikel. Volgende week verschijnt weer de meditatie ds. B. A. Ramsbottom.)