

Alwetend

„En niet alleenlijk dit, maar wij roemen (verblijden ons, Eng. vert.) ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben".

Romeinen 5:11

De gelovige verblijdt zich in God, omdat Hij alwetend is.

Hij alleen kan zeggen: Ik ben blij dat God mijn gehele levensloop kent, dat Hij getuige is geweest van mijn lange goddeloosheid, van de zonde die ik met mijn hart, tong en hand bedreven heb.

Dit verzekert mij ervan dat de Zaligmaker Die Hij mij heeft gezonden en mij aanbiedt, een Zaligmaker is Die aan mijn toestand beantwoordt. Evenals een zieke blij is als de dokter zijn ziekte volkomen schijnt te doorzien, als hij iedere wond grondig heeft onderzocht en ieder symptoom van de ziekte kent; zo ben ik ook blij dat God ieder uur mijn getuige is van mijn ziek hart, en dat Hij elke inwonende verdorvenheid van mij kent, omdat deze goede Medicijnmeester mij genade schenkt overeenkomstig mijn behoefte.

Hij zal niet toelaten dat ik verzocht zal worden boven hetgeen ik vermag. Hij volbrengt Zijn kracht in mijn zwakheid, zodat ik iedere dag kracht zal krijgen naarmate ik nodig heb.

Robert Murray MacCheyne (1813-1843)

(Uit: De blijdschap van de gelovige)