

## Almachtige kracht

### Meditatie

N.a.v. vraag en antwoord 27 en 28 Heidelbergse Catechismus.

De Catechismus beschrijft Gods voorzienigheid als een kracht. Het is dezelfde Geest Die bij de schepping over de wateren zweefde (Genesis 1:2). Hij is het Die, van Vader en Zoon uitgaande, èn in de wereld èn in de gemeente, bij alles ingrijpt. Wanneer Hij een kracht genoemd wordt, zo wil dat zeggen dat er niet een leiden en regeren is dat slechts in gedachten bestaat, maar dat werkelijk van God een kracht uitgaat.

Juist zoals het van de Heere Jezus heet: „*En de schare zocht Hem aan te raken, want er ging kracht van Hem uit en Hij genas hen allen*” (Lukas 6:19). En zoals Hij Zelf zeide, toen de bloedvloeiende vrouw Hem aangeraakt had: „*Ik heb bekend dat kracht van Mij uitgegaan is*” (Lukas 8:46). Aldus gaat ook een kracht uit van God, niet een dode, maar een levende kracht. En deze kracht is tegelijkertijd een almachtige kracht.

Een almachtige kracht — een soldaat legt zijn geweer op u aan en spreekt: gij zijt in mijn geweld, ik schiet u dood. Maar van God gaat een kracht uit, een almachtige kracht, zodat, ofschoon de soldaat wil, hij de vinger niet bewegen, niet drukken kan. Dat is de almachtige kracht, Gods almacht, dat Hij terneder werpt wat hoog is, dat Hij verhoogt wat in de diepte ligt, dat Hij waar niets is nochtans iets schept.

Kohlbrugge