

Almachtig

„En niet alleenlijk dit, maar wij roemen (verblijden ons, Eng. vert.) ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben".

Romeinen 5:11

De gelovige verblijdt zich in God, omdat Hij almachtig is.

Zolang wij onbekeerd zijn, moet de almacht Gods vreselijk voor ons zijn. Als u uw blik richt op de woningen der goddelozen, is het absoluut waar dat u ze allemaal in volkomen gerustheid ziet leven. Toch kunt u ze vaak vervuld zien met bewondering voor Jehova's macht. Zij staan te staren naar de schuimende waterval, luisteren als Jehova de hemelen door Zijn donder vaneen scheurt; zij staan soms met bewondering te staren als Hij de maan precies tegenover het gouden pad der zon plaatst, en toch doet het hen niet denken aan de tijd dat de zon zal verduisterd worden en de maan haar schijnsel niet meer zal geven.

Maar o, wat moet de toorn van God dan niet zijn, Die de Koning der koningen is, want Hij is almachtig! Als de almacht van God zal worden aangewakkerd om tot verdelging over te gaan, o, wie zal dan bestaan? Wie kan onder woorden brengen wat het zal zijn om „getreden te worden in de wijnpersbak van de wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods?"

De gelovige echter roemt in de gedachte dat hij „onder de schaduw des Almachtigen mag vernachten". U zult zich vermaken in de Almachtige. „Ik zal tot de HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg, mijn God, op Welken ik vertrouw" (Psalm 91:2). „Want Hij versteekt mij in Zijn hut, ten dage des kwaads; Hij verbergt mij in het verborgene Zijner tent; Hij verhoogt mij op een rotssteen" (Psalm 27:5).

Robert Murray MacCheyne

(Bron: De blijdschap van de gelovige)