

Allen ziek

„En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn".

Lukas5 vers31

Mijn geliefden! wij zijn allen ziek, niet naar het lichaam, maar naar de ziel, en dat zijn wij geworden door de zonde. Er zijn allerlei krankheden des geestes en der ziel, en zij zijn allen van dien aard, dat zij zich uitstrekken over de gehele ziel, over het gehele verstand, over de gehele wil, over al de gewaarwordingen des mensen, over het geheugen, met één woord over ziel en lichaam beide.

Ten gevolge van deze krankheid is ons verstand verduisterd en kan het niet begrijpen de dingen die des Geestes Gods zijn; de hooggeroemde vrije wil van de mens is in blakende opstand tegen God, zodat de wil alleenlijk vijandschap is tegen de Heere en zich aan Diens wet wil, noch kan onderwerpen. Het arme hart zit vol zelfbedrog en angst, en is ontstoken door allerlei hartstochten, en het geheugen voor het goddelijke, voor de duizendvoudige weldaden Gods is bij de mens tot op nul gedaald.

Kohlbrugge