

Afzien

„Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij degenen die verzocht worden, te hulp komen“.
Hebreeën 2:18

Ik wil trachten u deze les te leren, en haarzelf ook te leren, want ik moet haar net zo goed leren als u: de les van het afzien van onze verzoeken, en van het zien op Hem, Die, verzocht zijnde, geleden heeft, en die „degenen die verzocht worden te hulp kan komen“.

Laten wij het oog vestigen op onze grote Hogepriester, en satan met al zijn listen, zijn godslasteringen en zijn verzoeken buiten beschouwing laten. Of liever, laten wij die tot Christus brengen en inzien, dat zij alle in Christus volbracht zijn.

Laat ik eerst spreken tot de gevorderde christenen. Ge hebt allen uw beproevingen en deze beproevingen worden steeds groter.

De moeilijkheden waarmee de planten in de planting van Gods rechterhand worden aangevallen als zij nog jonge bomen zijn, zijn bepaald onbeduidend, vergeleken met die, welke over hen komen wanneer zij als vast gewortelde ceders zijn.

C. H. Spurgeon (Uit: De Worsteling in Gethsemané)