

Ademtocht

„Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden". 1 Johannes 3: 1a

Laten wij de wijze nagaan waarop God van een kind des duivels een kind van God maakt. „Ziet, hoe grote liefde de Vader ons gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden". God schenkt die ziel aanvankelijk twee weldaden: de wedergeboorte en het geloof. Maar hoewel dit Gods wijze is waarop Hij werkt, toch mogen zij in omgekeerde volgorde genoemd worden, omdat het geloof de eerste ademtocht der ziel is. Als we erover spreken, kunnen we echter eerst het een en dan het ander overwegen.

Dit komt zeer helder naar voren in Johannes 1: 12 en 13: „Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn".

Welnu, om dit schriftgedeelte te begrijpen, is het nodig dat u eerst vers 13 leest en vervolgens vers 12. De eerste zaak is: „Welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn".

Wat aan het geloof voorafgaat is de wedergeboorte. De volgende stap is: „Hij gelooft in Zijn Naam", en daarna wordt hij in Zijn huisgezin opgenomen: „Zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden", of zoals er in de kanttekening staat: „Het recht, of het voorrecht om kinderen Gods te worden".

Robert Murray MacCheyne (21 mei 1813-25 maart 1843) (Uit De Ark der behoudenis)