

Aansporen

„En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En Zijn zweet werd gelijk grote druppelen bloeds, die op de aarde aflieden”.

Lukas 22:44

Dit neemt alle twijfel weg over wat het was, want wij lezen: „Het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem krank gemaakt, wanneer Gij zijn ziel tot een offer voor de zonde zult stellen”.

„De HEERE heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen”. Hij heeft Hem zonde gemaakt voor ons, ofschoon Hij geen zonde kende.

Dit is het dus wat bij de Zaligmaker zulk een buitengewone neerslachtigheid veroorzaakte. Hij stond nu op het punt „de dood voor alle mensen” te smaken, en de vloek te dragen die zondaren verdienen, omdat Hij in de plaats van de zondaar lijden moest.

Hier ligt het geheim van de zware strijd, en het is mij onmogelijk, om u dat ordelijk voor te stellen, zó waar is het, dat „God alleen ten volle kent de smarten die Hij lijdt”.

Toch zou ik u willen aansporen, deze smarten een ogenblik gade te slaan, opdat ge de Lijder moogt liefhebben.

C. H. Spurgeon

(Uit: Worsteling in Gethsemané)